

11 zotte regels



1. Vanaf maandag starten we 's ochtends met 3 keer alaf in de klas.
2. Wanneer de muziek aangaat in de klas lopen we de polonaise.
3. Om woensdag alvast in de stemming te komen mag je iets gekks doen met je haar of iets gekks in je haar!
4. Op donderdag mag je met twee verschillende schoenen of sokken op school komen!
5. Op donderdag mag je een mop vertellen in de klas.
6. Leerkrachten mogen geen toetsen afnemen op vrijdag.
7. Op vrijdag mag je feest eten en drinken mee!
8. Op vrijdag kom je verkleed naar school, probeer zo origineel mogelijk!
9. Op deze dagen neem je je feest humeur mee.
10. Op vrijdag mag je dansen, zingen en doen we allerlei leuke dingen op school!
11. Op vrijdag zien we graag vrolijke gezichten!